

De Ziel van Leiden zoekt de historische wortels van stad

LEIDEN - Samen met de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, zoekt 'De Ziel van Leiden' op 11 mei van 20.00 tot 22.00 uur naar de wortels van de Leidse historische gebouwen, zowel vier meter onder als boven de grond. Al ruim 1.200 jaar schrijft Leiden geschiedenis. De wortels van de stad zitten overal. Niet alleen onder de grond, zoals in de verborgen schatten, de riolen of funderingen en in het Leidse landschap. De wortels zitten ook in de historische gebouwen, hun gebruik, zowel vroeger als nu. En in de gevels en puien en wat er achter zit. En in dat wat je wel ziet, maar niet meer of nog niet weet.

Al wandelend door de stad zie je al die mooie en minder mooie gebouwen. Winkelstraten die vroeger open water waren of waar grote rioolgewelven onder door lopen. Pleinen en gebouwen waaronder zich havens en militaire exercitieterreinen bevinden. Deuren die hofjes en stegen verbergen. Maar kijk je wel goed, wat zie je echt? Veel van de gevels in de binnenstad bevatten mooie gevelstenen. Die zitten er niet alleen voor de sier, ze vertellen een verhaal. Over dat wat verborgen is, maar wel zichtbaar. Ze spelen een grote rol in de ontwikkeling van de stad zoals die er nu uitziet. Maar welke? Net als bij de opgeknaptte winkelpuieren, de muurgedichten, de nieuwe vuilcontainers en de opgravingen zitten er verborgen schatten en verhalen achter. Of onder. Het Leidse land-

schap verandert steeds, al eeuwenlang. De wortels van de stad vertellen verhalen. Over hoe Leiden was, is en zich ontwikkelt. En de mensen van de stad vertellen deze verhalen door. Aan elkaar in deze stadssessie. En aan jou. Kom luisteren en vertel ook jouw verhalen over de wortels van Leiden!

Ze vertellen deze verhalen in de Stadsgehoorzaal. Zoals dat eeuwen geleden ook al gebeurde. Dat was een van de oude functies van de Stadsgehoorzaal, verhalen vertellen, voor en door het volk. Tijdens deze sessie doen we dat weer. Samen met de mensen die meer weten over wat er in en onder de grond zit in Leiden. En die weten hoe het Leidse landschap vroeger was en hoe dat nu verstopt zit in de stad. En samen met mensen die verhalen vertellen over de Leidse historische gebouwen, de gevelstenen, de muurgedichten, de hofjes, stegen en opgeknaptte winkelpuieren. Zij zorgen er voor dat je met andere ogen naar de stad kijkt. Ze laten je zien waar de wortels van Leiden liggen, zowel onder als boven de grond. Zij vertellen: dit zie je echt! Weet je nog meer Leidse wortels? Vertel het tijdens de sessie 'Leidse historische gebouwen; van archeologie tot architectuur' op woensdag 11 mei. Geen tijd en toch meedenken? Iedereen kan via de website www.dezielvanleiden.nl verhalen delen. Of doe mee aan de crowdfundingcampagne op www.dezielvanleiden.nl. ●